



Rapport avslöjar lågt förtroende för Sveriges krigsrapportering

Just nu trappar krig, konflikter och oro upp i vår omvärld och närområde. Samtidigt blir desinformation och vilseledande påverkanskampanjer allt vanligare. Därför har Järvaveckan Research undersökt svenskarnas förtroende för landets nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om internationella konflikter och krig. Resultaten visar på en splittring där förtroendet varierar kraftigt beroende på boendeområde och bakgrund.

Den nya rapporten av Järvaveckan Research visar på ett lågt förtroende för svenska nyhetsmediers förmåga att sakligt rapportera om krig och konflikter runt om i världen. En betydande andel uttrycker ett **”ganska litet”** eller **”mycket litet”** förtroende för rapporteringen om de pågående krigen och oroligheterna som dominerat medieflödet och samhällsdebatten. Lägst förtroende är det generellt i utsatta områden – i synnerhet bland personer med utländska bakgrund.

- Resultatet är oroväckande. Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering om internationella konflikter och krig är viktiga eftersom 2 miljoner av vår befolkning är utrikesfödda, varav 1,2 miljoner är födda i länder utanför Europa där konflikter förekommer i högre grad. Avsaknaden av förtroende ökar risken för exploatering av inhemska och utländska aktörer – icke-statliga som statliga, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd för Järvaveckan.

Kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas:

- Endast 29 procent av de boende i utsatta områden har **mycket eller ganska stort** förtroende för rapporteringen om kriget mellan Israel och Hamas, jämfört med 43 procent i övriga Sverige. Bland personer med utländsk bakgrund i utsatta områden är siffran ännu lägre, med endast 21 procent som har förtroende.
- 26 procent i övriga Sverige har **ganska eller mycket litet** förtroende. I utsatta områden ökar denna andel till 38 procent, och bland de med utländsk bakgrund i utsatta områden till 48 procent.
- **Lägst förtroende:** av de som bor i övriga Sverige, har 10 procent uppgett **mycket litet** förtroende. Bland invånarna i utsatta områden är denna siffra 22 procent. För personer med svensk bakgrund i dessa områden är det 14 procent, medan det för dem med utländsk bakgrund är 34 procent.

Kriget mellan Ukraina och Ryssland:

- Förtroendet för rapporteringen om kriget i Ukraina är högre generellt sett. 58 procent i övriga Sverige har **ganska stort eller mycket stort** förtroende. I utsatta områden är siffran lägre, med 43 procent. Bland de med svensk bakgrund i utsatta områden är förtroendet 55 procent, medan de med utländsk bakgrund har lägst förtroende, med 31 procent.



- 15 procent i övriga Sverige har **ganska eller mycket litet** förtroende. I utsatta områden ökar denna andel till 27 procent, och bland de med utländsk bakgrund i utsatta områden till 37 procent.
- **Lägst förtroende:** av de som bor i övriga Sverige, har 5 procent uppgett **mycket litet** förtroende. Bland invånarna i utsatta områden är denna siffra 14 procent. För personer med svensk bakgrund i dessa områden är det 7 procent, medan det för dem med utländsk bakgrund är 21 procent.

Situationen för civilbefolkningen i Gaza och Israel:

- **Civilbefolkningen i Gaza:** I övriga Sverige uttrycker 43 procent **mycket eller ganska stort** förtroende för rapporteringen, medan motsvarande siffra i utsatta områden endast är 30 procent. Denna skillnad är ännu mer uttalad bland personer med utländsk bakgrund i utsatta områden, där endast 23 procent uttrycker samma förtroende.
- 24 procent i övriga Sverige har **ganska eller mycket litet** förtroende. I utsatta områden ökar denna andel till 38 procent, och bland de med svensk och utländsk bakgrund i utsatta områden är det 31 procent respektive 25 procent.
- **Lägst förtroende:** av de som bor i övriga Sverige, har 9 procent uppgett **mycket litet** förtroende. Bland invånarna i utsatta områden är denna siffra 21 procent. För personer med svensk och utländsk bakgrund i utsatta områden är det 14 procent respektive 9 procent.
- **Civilbefolkningen i Israel:** Förtroendet för rapporteringen om situationen för civilbefolkningen i Israel är något högre, men skillnaderna mellan övriga Sverige och utsatta områden kvarstår. 41 procent i övriga Sverige uppger **ganska eller mycket stort** förtroende, jämfört med 29 procent i utsatta områden. I gruppen med utländsk bakgrund i utsatta områden sjunker siffran till 25 procent.
- 22 procent i övriga Sverige har **ganska eller mycket litet** förtroende. I utsatta områden ökar denna andel till 31 procent, och bland de med svensk och utländsk bakgrund i utsatta områden är det 27 procent respektive 36 procent.
- **Lägst förtroende:** av de som bor i övriga Sverige, har 8 procent uppgett **mycket litet** förtroende. Bland invånarna i utsatta områden är denna siffra 17 procent. För personer med svensk bakgrund och utländsk bakgrund i utsatta områden är det 12 procent respektive 22 procent.

Är det intressant för er att uppmärksamma rapporten? Hör gärna av er, rapporten släpps på **fredag den 10 maj** på <https://jarvaveckan.se/research/>

Kontakt för ytterligare information: Ahmed Abdirahman, vd och grundare, Jarvaveckan.
+46 73 907 7509 eller ahmed.abdirahman@jarvaveckan.se

Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om följande?
Mycket eller ganska **stort förtroende**



Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om följande? Ganska eller mycket **litet förtroende**





Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om följande? Mycket eller ganska **stort förtroende**



Hur stort förtroende har du för svenska nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om följande? Ganska eller mycket **litet förtroende**

